

“Moeilijke keuze tussen grote prestaties en mooie momenten”

DE TIEN SPORTIEVE HOOGTEPUNTEN VAN BJÖRN RONDELEZ

KOEKELARE Björn Rondelez kan al terugblikken op een rijkgevulde loopbaan als mountainbiker, veldrijder en wegrenner. “Een selectie maken van mijn tien topmomenten is moeilijk. Aan de ene kant heb je de prestaties, aan andere kant de mooie momenten”, zegt de 40-jarige ex-prof.

1. CROCODILE TROPHY 2014

“Het mag dan al in de nadagen van mijn loopbaan geweest zijn, die week in Australië zal me altijd bij blijven. Het begon met de maandenlange voorbereiding. Ook de lange reis met enkele mensen, die ik nog niet zo goed kende, was apart. We zijn als vrienden teruggekeerd. Het land op zich spreekt ook tot de verbeelding. En dan is er nog die iconische mountainbikewedstrijd, acht dagen lang ritten tot zes uur in de hitte. Soms zaten we in gebieden waar geen GSM-verbinding mogelijk was. Daarna kwam je op een paradijselijk strand aan. Na de race moet je zelf instaan voor het onderhoud van je fiets en zit je in een tentje. Drie weken was ik van huis, en dat was eigenlijk te kort...”

2. TRANSCAPE 2015

“Bij mijn terugkeer van de Crocodile Trophy vroeg Nick Lingier me om in Zuid-Afrika deze zeven-daagse mountainbikewedstrijd te betwisten. Vier maanden na mijn



“Het was dan wel al in de nadagen van mijn loopbaan, de Crocodile Trophy zal me altijd bijblijven”

ontdekkingstocht in Australië leerde ik het Afrikaanse continent kennen. De mix aan culturen viel me op. Na onze landing in Kaapstad zagen we meteen de sloppenwijken. Ik herinner me dat veel mensen achter prikkeldraad leven. We moesten anderhalve dag met de auto rijden om aan de start te verschijnen. Hoe dieper in het land, hoe meer de blanken en zwarten samenleefden. Heel anders dus dan in de stad. Zuid-Afrika is een supermooi land, met veel contrasten: van mooie stranden tot bergen en zelfs woestijn.”

3. WK VELDRIDEN JUNIOREN IN ZWITSERLAND 1995

“Mijn eerste WK vergeet ik nooit. Het hele gebeuren maakte indruk op mij. Ik had nog nooit op een vliegtuig gezeten en was ook nog nooit ver van huis geweest. Het was een hele belevenis en leerles. Ook mijn gouvengenoet Gianni David was erbij. Net als Bart Wellens, die als nieuweling al mocht aantreden bij de junioren, en Sven Nys. Ik maakte deel uit van een sterke lichter.”

4. BK VELDRIDEN IN KOKSIJDE 2002

“Ik kroonde me een keer tot Belgisch kampioen veldrijden. Dat dit gebeurde in eigen regio maakte het extra mooi. Ik genoot met volle teugen van het kleinood. Wel is het zo dat die titel bij de elite zonder contract niet al te veel weerklank heeft gekregen. Alle aandacht ging uit naar het geruzie tussen Mario De Clercq en Erwin Verweken. Maar voor mij is en blijft die trofee speciaal. Het is trouwens het enige aandenken dat in ons huis staat.”

5. NEVEREST COAST RACE IN OOSTDUINKERKE 2001

“Ik boekte er mijn eerste overwinning in een strandrace. Het was na De Panne en Oostende de derde wedstrijd van dit genre waaraan ik deelnam. Van start tot aankomst reed ik op de voorposten. Dat was een mooie ervaring. Op dat moment stond ik nog niet bekend als mountainbiker. Dat gaf die zege extra cachet.”

6. VELDRIT IN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 1998

“In de Franse Ardennen won ik mijn eerste internationale veldrit bij de elite. Voordien had ik ook de A-cross in Doomkerke gewonnen, maar in Charleville-Mézières klopte ik mijn idool Danny De Bie. De betere Fransen en Belgen stonden er aan de start. Dat ik hen als derdejaarsbelofte het nakijken kon geven, gaf me een kick. De cross vond plaats op een berg. Er lag ijs en sneeuw.”

7. IRON BIKE VOOR MOUNTAINBIKERS IN ITALIË 2010

“Deze achtdaagse mountainbikewedstrijd in Piëmonte is misschien wel de zwaarste ter wereld. De kortste rit is er eentje van zes uur. De meeste ritten gingen naar tien uur. We moesten onder andere door een mijn. 1.000 trappen aan een stuk afdalen en klimmen



Björn Rondelez: “Mijn eerste WK, als junior, vergeet ik nooit.” (Foto Coghe)



“Gianni David, Bart Wellens, Sven Nys... ik maakte deel uit van een sterke lichter”

tot 3.100 meter. En het was verplicht om te slapen in een tentje. Ik had twee maand nodig om terug bij mijn positieven te komen.”

8. PARIS-ROUBAIX VOOR MOUNTAINBIKERS 2003

“De mountainbikeversie voor Parijs-Roubaix bestond uit twee ritten. Nadat ik de eerste dag lek reed, wilde ik iets rechtzetten. Door mijn slechte klassement moest ik echter achteraan starten en het duurde lang vooraleer ik in de spits van het gebeuren kwam. Met een groep van tien ging ik de finale in. Met Bart Brentjens (toenmalig Olympisch kampioen, red.) en Maarten Tjallingii (die later nog een steengoede wegrenner werd, red.) zat er schoon volk aan boord. En tot mijn verbazing klopte ik die mannen in de sprint. En zeggen dat ik nooit een sprinter ben geweest...”

9. BK MOUNTAINBIKE FRAS-

NES-LEZ-ANVAING 2003

“Als mountainbiker heb ik toch een pak mooie resultaten behaald. Op de Henegouwse hellingen veroverde ik brons. Het BK was toen een wedstrijd op hoog niveau, met Filip Meirhaeghe als Belgisch uithangbord voor deze sport.”

10. GRANDRAID IN ZWITSERLAND 2005

“Ik werd er ooit tiende in apocalyptische omstandigheden. Slechts een veertigtal deelnemers van de 4.000 starters haalden de finish van deze marathon. Door de sneeuw en het ijswater raakten veel renners immers onderkoeld. Ook het parcours was niet te onderschatten. Bovendien ging het om een afstand van 120 kilometer. Die editie groeide uit tot een legendarische wedstrijd.” (MVH)



Als supporter op het WK veldrijden in Sint-Michielsgestel in 2000. (RN)



In 2002 werd Rondelez Belgisch kampioen veldrijden bij de elite zonder contract in Koksijde. “Het enige aandenken dat in ons huis staat.” (a-RN)